



En dan: ons vroegere ziekenhuis. De rondgang! Ik heb de nieuwbouw nooit gezien. Nu dus voor het eerst. Het ziet er goed uit. De vele losse gebouwtjes van vroeger zijn samengevoegd in één groot carré. Alleen de vroegere kinderafdeling ken ik er nog in terug als afdeling. Rondom is nu alles volgebouwd. Dan op naar de Public Health, mijn afdeling van vroeger!

Het ligt een stukje van het ziekenhuis af vanwege de grote groepen moeders met kinderen. De muurschildering op de grote open wacht- en instructieruimte is er nog, gemaakt door een middelbare school student Kizito, nu een bekend kunstenaar in Nairobi, Ook een zekere John deed mee. Ook hij was toen een goede student. John is nu teacher hier op de ambachtschool.



Ineens kwam er een oudere man op me af die gisteren klaarblijkelijk in het administratiegebouw van het Social Project was en mijn verhaal daar toen beluisterde over hoe die tekening tot stand was gekomen. Het was John himself! Met die twee jongens besprak ik toentertijd hoe een ideale Samia familie er voor die jongens zou moeten uitzien. Heerlijk hoe ik door de ogen van die jongens naar hun masculiene westerse droomvisie van de ideale man, vrouw en gezin mocht kijken (man driedelig pak natuurlijk!, vrouw op zijn ouderwets, met een heel stel kinderen). Dat gaf aanleiding tot goede gesprekken en het werd uiteindelijk een doodgewone man, met een doodgewone vrouw in een jurk, met twee kinderen. Voor iedereen in Samia herkenbaar! En hier stond die John nu voor me: oud geworden, met veel grijs in zijn haar. Beatrice vertelde me later dat hij kort na mijn vertrek aan de drank was geraakt en zodoende zijn carrière verknalde. Nu is hij "maar" een instructeur op de ambachtschool.

Om 17.00 uur naar ons oude huis! De vier Indiase zusters hadden me op de thee gevraagd. Ze waren er allemaal. heel vriendelijk en gezellig. Leuk om die zitkamer weer te betreden. Dezelfde gordijnen hingen er nog, onverslijtbaar nylon, ondoorzichtig - vanwege de dieven - en verstikkend warm want geen windje kan er doorheen. De grote ronde tafel was er ook nog evenals de oeroude ijskast op petroleum, de trapmachine, de boekenkast. Voor de rest veel heiligs aan de muur op zijn Indiaas. Ik zag mijn oude slaapkamertje in het slaaphuis, dat er haaks op gebouwd is. Veel herinneringen! Er is nu ook in het eerste slaapkamertje een klein kapelletje gemaakt omdat de zusters bang zijn om in het donker de vier meter naar buiten te gaan waar de oude kapel nog staat en ook omdat er altyddurende aanbidding is. Een ander ras. Vroeger hadden we een luipaard in de grote mukumuboom ( wilde vijg) voor ons huis en daar moesten we ook onder door naar

huis van het ziekenhuis als we avonddienst hadden en in de nacht als er een oproep was en dat was een heel stuk lopen in de nacht. Maar het laatste luipaard is al jaren geleden gevangen genomen en afgevoerd.

Healing sessie voor Nellie. Eerst alle chakras (energiecentra) bij Beatrice gecheckt in haar bijzijn. Ze waren allemaal open en sterk. Nellie was erbij zodat ze kon zien wat de bedoeling was. Toen was zij aan de beurt: keel en derde chakra hadden sterke blokkades. Van haar 6<sup>de</sup> tot aan haar 17<sup>de</sup> jaar was ze door haar stiefmoeder vreselijk behandeld. Drie maanden geleden vluchtte ze en ging bij haar grootmoeder wonen. Ze is een zeer gesloten, nauwelijks echt levende puber. Ik liet Beatrice erbij zijn omdat ik geen gedonder wilde hebben over witchcraft (hekserij), de priesters in het diocees indachtig. Iemand had me bezig gezien op de waranda van Fr. Simon toen ik op zijn uitnodiging met dat meisje bezig was en die persoon had het er in het bisschopshuis klaarblijkelijk over gehad! Haar grootmoeder had aan Beatrice gezegd dat Nellie astma had, flauw viel enz. Het is duidelijk dat, nu haar ideeën om haar studie voort te kunnen zetten allemaal in duigen zijn gevallen, ze heftig hieronder lijdt: er is absoluut geen geld om dit waar te maken. Het grote probleem voor talloze middelbare schoolverlaters in Kenia. Alle dromen in gruzelementen. Maar toch, het is haar stiefmoeder die dit kind getemd heeft en het leven eruit geslagen heeft.

Beatrice viel in de avond in haar stoel in slaap. Het is heel, heel heet in haar huisje. Ze heeft er veel last van. Na een heel kort gebed met Moses, Nellie en Eugenie, gingen we om tien uur naar bed.