

Dag 10 – donderdag 9 februari

Vandaag werd ik door Thérèse (onze Sector Afrika coördinator) opgepikt om naar haar flat te gaan: 4 hoog. Het is voor mij de eerste keer dat ik in zo'n Afrikaanse flat kom. Alles is bij haar heel kaal, heel functioneel, bijna geen meubels en geen aankleding. Kleren liggen netjes op hoopjes ergens tegen de muren op de grond. In een apart kamertje staat een computer, plus een stoel, verder niets. Therese is niet bepaald de magerste, zeg maar behoorlijk gezet en iedere keer die 4 trappen op is niet gemakkelijk voor haar. Maar ze kon in de Anna Dengel community haar werk niet doen: te veel onderbrekingen, te veel bezoek (en wij zijn gewend om allemaal mee te doen met het huishouden). East Africa is een groot district om te besturen en dan kan ze er niet nog een huishouden bij hebben en alle aanloop. Ik ben toch blij dat ik dit hier gezien heb. Maar ook hier is de straat zonder asfalt en staat het overal vol met golfplaten optrekjes waar handel wordt gedreven, zijn er diepe kuilen en ligt alles vol troep.

In de krant the Daily Nation:

- "meer dan 30 olifanten baanden zich gewelddadig een weg door 5 basis scholen op zoek naar eten in Meru, North District. Zij kwamen uit het Samburu National Park."
- "Twee clans zijn aan het vechten geslagen: over land en veediefstallen en veel mensen werden gewond, hoofdzakelijk door speerwonden."
- "een jaar gevangenisstraf werd geëist voor een vrouw die probeerde een geboorte te verbergen."
- "De gemeenteraad heeft een verbod uitgevaardigd om vee in de stad te laten grazen." Dit vanwege de enorme droogte. Er is nergens meer gras te bespeuren. Nog wel langs de randen van de stadswegen! En dus drijven de Maasai hun dieren de stad in: 3 miljoen inwoners!. Zo kon je ineens koeien tegenkomen in het stadspark of op een begraafplaats!

De kranten zijn een bron van inzichten in de cultuur en ik lees ze dan ook met grote interesse!