

5 – zaterdag 4 februari

Vandaag hoorde ik het verhaal over Christine's belevenissen: ze zat in de City Hopper en de bus was nog in de stad, toen ineens de bus een andere weg insloeg. Op dat moment realiseerden de passagiers dat er iets aan de hand was. Zeven met pistolen gewapende gangsters stonden ineens op verspreid in de bus, blaften de mensen toe zich voorover te buigen, met hun handen op de vloer en toen begonnen ze de mensen te fouilleren. Ze pakten sieraden af, portemonnaies, mobieltjes, tassen, van alles. De leider zei er nog bij dat zij de wreedste gangsters van Nairobi waren, maar dat ze niet anders konden want ze wilden in leven blijven en moesten dus wel dit soort overvallen plegen. Schrale troost!! Wie het waagde te bellen met een mobieltje werd meteen doodgeschoten. Christine had net een mobieltje van haar broer gekregen en had hem toen ze zo voorovergebukt zat, het ding onder haar stoel geschoven omdat de gedachte dit af te moeten geven aan deze gangsters niet te pruimen was. Maar toen begon de ellende: ze was als de dood dat het ding zou gaan bellen! Ze stond doodsangsten uit. Naast haar zat een oudere man die van top tot teen heftig en oncontroleerbaar aan het beven was van angst. Vlak achter de chauffeur zat een oudere vrouw die blijkbaar niet helemaal goed bij haar hoofd was. Ze bleef maar hardop praten en de gangsters vragen waarom ze zo onvriendelijk waren en of ze dat speelgoedpistool nu eens weg wilden halen en zeker niet tegen het hoofd van de chauffeur moesten houden, want daar kwamen maar ongelukken van.

De gangsters begonnen al bij sommige vrouwen hun mooie blouses van het lijf te trekken. Eén dappere jongeman sprong toen uit het piepkleine raampje (de gangsters hadden wel gezegd dat iedereen de ramen moest sluiten), maar midden op een rotonde waagde hij de sprong op het gevaar af doodgeschoten te worden door de gangsters, of doodgereden te worden op de drukke rotonde. Rond die drukke rotonde was er veel veiligheidspolitie en al gauw werd de bus achtervolgd door een politiewagen nadat de jongen had verteld wat er aan de hand was.. De gangsters kregen dat in de gaten – één van hen hield nog vinniger het pistool op het hoofd van de chauffeur om hem onder controle te houden – maar in de achteruitkijkspiegel zag deze gangster de politiewagen. Ze sprongen pardoes uit de bus toen die in de buurt van een bewoond gebied kwam,- een slum -, waar ze hoopten gauw te kunnen verdwijnen in de eindeloze kleine doorgangetjes.. Twee werden er door de politie meteen dood geschoten, of verwond, en vier vluchtten de slum binnen. (later hoorden we dat de bewoners daar hun geen toegang wilden verlenen en ze probeerden tegen te houden). De passagiers van deze stadsbus hadden groot geluk. Was de bus ontsnapt, dan zou het lot van de passagiers gruwelijk zijn geweest. Waarom ze niet gewoon op de Ngong Road bleven om dan later naar Karen Forest uit te wijken is niet te begrijpen. Want nu namen ze een afwijkende route en alarmeerden daardoor de passagiers meteen!

De politie nam de bus over en dwong de chauffeur die in shock was naar een politiebureau te rijden. Daar werden ze allemaal ondervraagd en daarna moest de chauffeur iedereen persoonlijk met de bus naar ieders huis brengen, gratis. De man protesteerde, maar dat hielp niet. Misschien was het juist wel goed voor hem om na deze vreselijke gebeurtenis te blijven rijden. Maar het was wel heftig voor hem.