

Dag 3 – donderdag 2 februari. 🌸

Een rustige dag. Er waren veel muggen vannacht en ik heb daarom heel slecht geslapen. Het zijn louvre-ramen (horizontale glaspaneeltjes die je min of meer open kunt zetten via een systeem) en er zijn geen horren. Al met al was ik dus behoorlijk moe, want ook de nacht ervoor was het precies zo gegaan.

Pat kwam om 10 uur. Het was een heel gezellig weerzien. Zij was intussen 79!! Zij adviseerde me om op 14 februari naar Nangina te gaan. Morgen gaat zij zelf weer terug naar Loitokitok in Maasailand op de hellingen van de Kilimanjaro. Het is 4 tot 5 uur rijden, al naar gelang de conditie van de weg, die verschrikkelijk is, onverhard, met grote kuilen en soms totaal onbegaanbaar. Ze was gekomen voor haar tandarts, maar die kon haar alleen helpen met een implantaat dat uit Johannesburg moest komen. Gisteren vloog iemand naar Johannesburg en zou het meebrengen als hij weer naar Kenia kwam. Dan moet zij weer uit Loitokitok komen en kan ze geholpen worden. En dat allemaal op haar leeftijd. Deze maand moet zij nog voor een boardmeeting naar Nairobi terugkomen. Die gaat over gezondheidsplanning. Met al haar jaren ervaring in Public Health en werken onder de Maasai, eerst als directrice van het ziekenhuis in Loitokitok en later als pionier voor het opzetten van de public health onder de Maasai bevolking, heeft zij veel kennis die kostbaar is voor deze gebieden. Ze is nog heel vitaal. Zo heeft zij het hele programma voor de Community Health Workers voor dit deel van het land opgezet.

Ook kregen we deze ochtend ineens bezoek van twee Filippijnse zusters uit Loitokitok. De overste daar is ineens weggeroepen naar Manilla om een andere functie over te nemen. Zonder enige inspraak! Stel je voor!. Zij staat aan de leiding van een centrum voor gehandicapte kinderen in Loitokitok van een half tot 14 jaar waar zij dag en nacht aanwezig is. Hoe onverantwoord om zo iemand zomaar ineens over te plaatsen. In onze MMZ ogen is zo iets onmogelijk zonder aflos. Haar ene medezuster die ook al tot over haar oren in het Aids werk zit, kan dit er niet nog bij hebben.

Wat ze kwamen doen? Ze kwamen de post ophalen!!!. Dit huis heeft de functie van postkantoor voor alle aankomende post voor Loitokitok, omdat vanaf Nairobi naar die plek veel post zoek raakt of er gewoon weken over doet om er te komen, vaak zonder postzegels! Die heeft iemand dan losgeweekt en zo zich een beetje geld toegeëigend.

Om negen uur weer nieuws op TV. Nu zei mr. Moody Awori – een oude bekende van me die naast ons in Nangina, in het westen van het land, op de heuvel woont en nu vicepresident is – dat hij niet gaat opstappen vanwege het Anglo Leasing schandaal. Dat hij slachtoffer is van de media. Wat het allemaal zal gaan betekenen is niet duidelijk. Gaat de anti-corruptiebeweging weer gewoon ten onder? We will wait and see! Kibaki, de president, durfde de hele club niet naar huis te sturen! Een heel stel ministers werden genoemd als corrupte leden van zijn regering. We hoorden ook diezelfde avond dat de eerste vrouwelijke president van Afrika, in Liberia, de hele regering wel naar huis heeft gestuurd!!! Zij durft!